

Intens verdrietig delen wij mee dat onze lieve, sprankelende dochter en mijn zus

Femke Bruinsma

is overleden na een overrompelend en onthutsend ziekteproces.
Ze bleef sterk en optimistisch en hoopte op veel tijd.
We zijn onder de indruk van de manier waarop ze alles heeft doorstaan.

Psalm 121

Zuidhorn: Klaas Bruinsma
Willy van der Bij

Groningen: Wopkelien Bruinsma

Correspondentieadres:
van Wassenaerplein 1
9801 GP Zuidhorn

Femke is deze dagen bij ons thuis.
We willen deze dagen graag samen zijn.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 15 december in de Nederlands Hervormde Kerk, ingang Jellemaweg te Zuidhorn en begint om 13.00 uur.

Na de begrafenis op de begraafplaats te Zuidhorn is er in die kerk gelegenheid tot condoleren.

Hierna kunnen we elkaar ontmoeten in café-restaurant "In 't Holt" te Zuidhorn.

We vinden het fijn wanneer iedereen 1 bloem meebrengt om op het graf te leggen.

What is dying?

I am standing on the sea shore.
A ship sails to the morning breeze
and starts for the ocean.

She is an object of beauty
and I stand watching her until
at last she fades on the horizon,
and someone at my side says,

'She is gone'

Gone where?

Gone from my sight, that is all.

She is just as large in the masts,
hull and spars as she was when I saw her,
and just as able to bear her load of living
freight to its destination.

The diminished size and total loss of sight
is in me,
not in her.

And just at the moment when someone at my side says,
'she is gone'

there are others who are watching her coming,
and other voices take up the glad shout,
'there she comes' –

That is dying.